



Meddelelser fra ÆLNOTH Katolsk historisk forening for Danmark

2014, 14. årg., nr. 4. Udsendt 15. september 2014

Siden sidst

Så er nok en sommer gået, og for Ælnoth er den trods et par “pletter” forløbet udmærket.

En af “pletterne” var den aflyste St. Bededagstur til Lübeck, Ratzeburg og Schwerin. Vi havde forinden fået flere opfordringer fra medlemmer om gennemførelsen af denne tur, med da tilmeldingerne blev gjort op, var der så overraskende få, at vi blev nød til af aflyse! I stedet besøgte vi de nyrestaurerede ruiner af Absalons Borg og Københavns Slot. Turen blev en succes, selv om også tilslutningen her ikke blev så stor som forventet. Ud over den interessante arkæologi som stedet har, indebærer det også et spændende tværsnit af den brogede bygningshistorie, som her bliver underbygget med mange plancher, tegninger og modeller. Man begynder med at se resterne af Biskop Absalons Borg, der blev anlagt på en Ø ud for den lille by “Havn“. Med ruinerne som baggrund får man et indtryk af borgens historie, indtil Absalons Borg under Valdemar Atterdag blev udslettet af Hanseaterne. Den nye Borg der blev opført på resterne blev Københavns Slot. Senere opstod i 1700´ tallet det 1. Christiansborg, som efter få år (1794) brændte ned. Et nyt Slot (nr. 2 i rækken) kunne først tages i brug i 1820´erne, og det brændte i 1884, hvorefter vi i dag har nr. 3, i hvis kælder vi i dag kan gå på opdagelse og se på de mange ruinrester. Det var så

det, en lille flok fra Ælnoth - anført af formanden - oplevede. Arrangementet sluttede med et forfriskende traktement i en nærliggende cafe.

Søndag d. 15.6. var vi en snes medlemmer anført af Dr. Nybo-Rasmussen - efter messe i St. Laurentii Kirke - der blev guidet rundt i Roskilde. Jørgen Nybo som i detaljer kender det historiske Roskilde førte os fra det ene interessante sted til det næste ledsaget af hans dybtgående, spændende beretninger. Også en vellykket tur, der netop p.g.a. Jørgen Nybos store viden, må betegnes som en succes. Her var vi over dobbelt så mange deltagere, som vi var i kældrene under Christiansborg. Også her slappe vi af og fordøjede de mange indtryk over en Bøf m.m. i Roskildes ældre bydel.

Tak til Dr. Nybo-Rasmussen.

Haraldsted-valfarten

Søndag d. 6.7. var Haraldsted Valfartens 100 års jubilæum - altså i nyere tid - og da det gik op for Ælnoths bestyrelse, at Ringsted menighed ikke afholdt valfarten, og at der tilsyneladende heller ikke var andre, der var interesseret deri, blev vi i bestyrelsen enige om at rette en henvendelse til Biskoppen og anmode om tilladelse til, at vi (Ælnoth) afholdt den.

Til vor store glæde var Biskoppen positiv, da vi var flere, der gennem årene var bekendt med afviklingen af denne.

Lørdag eftermiddag var flere af os tilstede i Haraldsted, og her mødtes vi med de vandrene pilgrimme fra Roskilde. 30 km. havde de fleste af disse tilbagelagt. I alt vel 12-14 stykker.

Søndag ved middagstid begyndte mange at ankomme til Haraldsted, og ved Kirken kl. 14.00 var der fyldt op med biler. Vi talte ca. 85 deltagere ved andagten og med de, der senere ankom til Kapelruinen, må vi have været omkring 100.

Efter jeg på Ælnoths vegne havde budt alle velkommen, overlod Biskoppen ordet til Lektor ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen, som fortalte om Knud Lavards død og valfarten i middelalderen samt i nyere tid.

Under p. Messerschmidts ledelse og med Biskoppen i spidsen gik processionen den kilometers vej til Kapelruinen, hvor Biskoppen som hovedcelebrant fejrede den Hellige Messe. Efter Messen fortsatte processionen de sidste par 100 meter til Knud Lavard Husets gårdsplads, hvor der var Sakramental velsignelse, og hvor Biskoppen takkede for den gode afvikling af Valfarten, inden det hyggelige fælles samvær begyndte i haven omkring huset. Det er vor opfattelse, at folk var glade og tilfredse, og omkring kl. 18.00 sluttede Valfarten.

Bent Irlov

Næste medlemsmøde

Lørdag d. 4.10. begynder den nye sæson med et kombineret bestyrelses- og medlemsmøde. Kl. 14.00 holder Dr.Dr. Helge Clausen et foredrag med titlen:

Blev Marias hus i Nazareth flyttet til Loreto i Italien?
En gennemgang af legenden, de arkæologiske fund og historiske dokumenter.

Der er Kaffe/The, Vand, Vin og lidt mundgodt til mødedeltagerne. Mødet finder sted i Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 Kbh. V.

Vi planlægger desuden et møde op mod jul omkring 1. dec. og ligeledes vil vi som sidste år på St. Knud Lavards dødsdag 7.1. mødes i Haraldsted - derom senere.